

Vi har under nedlukningen jo bla beskæftiget os med Jesu lignelser, vi har været igennem 1500 års europæisk kirkehistorie, lige fra den påskemorgen Jesus stod op af graven, over reformationen til 30 årskrigen der var grundlaget for nationalstaterne, der enten var katolske eller protestantiske. Vi har også været inde på Kristendommens indførelse i Danmark, samt hørt om Verringe Kirke og dens historie.

Nu er det tid at skifte spor igen.

Noget man måske ikke tænker over er at tro og religion er tæt forbundet med vores dagligdag og ofte kommer til udtryk i forskellig sammenhænge. Bla i musik. Også pop-musik. Nu er jeg desværre nok blevet så gammel, at jeg ikke længere følger med i hvad der er det hotteste ligenu, så I må bære over med mig, når jeg finder musik frem som I sikkert synes er gammelt. Se om I kan finde mening med det.

1. Video "Halleluja"

Vi har allerede stiftet bekendtskab med en af sangene, nemlig Cohens Halleluja. Den er oversat til dansk:

https://youtu.be/pT51OU_JHJE

sangen henvender sig til fortællerens kæreste, måske eks-kæreste, så sangen handler selvfølgelig om det at være forelsket og være sammen med en man er forelsket i, og om at miste den man elsker. Men der er helt klare referencer til Bibelen og sagnkongen David, der også var lidt uheldig da han forelskede sig i en af sine soldaters hustru Batseba og gjorde hende gravid og sendte soldaten Urias i krig, så han døde og David kunne gifte sig med Batseba.

Halleluja er for øvrigt hebraisk og betyder "Herren være pris"

Sangen handler altså om kærligheden som føles stærk og guddommelig, men som også er skrøbelig og svigefuld. Måske ser fortælleren sig som Kong David, der var mægtig og svigefuld på en gang, og for øvrigt en ivrig digter og musiker, mange af hans salmer er stadig i Bibelen.

2. Video "Everybody hurts"

I den næste video er det ikke så meget teksten, men den smukt filmede video i skal lægge mærke til. Her er der en masse referencer til bibelen, og til det at tro. Prøv at se filmen igennem et par gange og se hvor mange i kan finde

https://youtu.be/5rOiW_xY-kc

Teksten lyder "everybody hurts sometimes" og det kan betyde både at alle bliver såret ind i mellem, men også at folk sårer hinanden ind i mellem. Sangens budskab er "Hold on" altså Hold fast! Hold ud!

3. Video "Left outside alone"

I den 3 video hører vi Anastacia synge om at hun er smidt udenfor i kulden. Man kunne tro at hun synger om en kæreste der har svigtet hende, men i slutningen af sangen hører vi hende hviske "heavenly Father Save me!" Sagen er nemlig at sangerinden Anastacia, som altså var voldsomt berømt i 90'erne fik brystkræft og hun var bange for at dø. Så bange at hun følte at Gud havde forladt hende, altså efterladt hende udenfor i kulden, billedlig talt. Så Anastacia er ikke vred på sin kæreste, men Gud.

<https://youtu.be/uzR5jM9UeJA>

4. video "Like a Prayer"

I denne video for de religiøse referencer fuld blæs. Det er en klassisk Madonna video, og igen skulle man tro at Madonna synger om en kæreste, der kalder på hende, men det kunne også være Gud.

Madonna er for øvrigt selv troende. Som amerikaner af italiensk afstamning var hun oprindeligt katolik, hvad der er meget tydeligt her, men i denne video ragede hun uklar med den katolske kirke, som synes hun blandede erotik med religiøse symboler. Mange var også forargede over at Madonna tilsyneladende tilbyder en sort helgenfigur.

Madonna har senere konverteret til en moderne lidt nyreligiøs udgave af den jødiske mystikker-tro Kabbalaen, men det er en anden historie.

<https://youtu.be/79fzeNUqQbQ>

5. video "Jesus in a campervan"

En af mine favoritter. Holder I det hele taget meget af Robbie Williams. Der er ingen tvivl om at der er megen humor i teksten, men der er også megen alvor. Jeg har tilladt mig at oversætte den

https://youtu.be/M_4WEXOdFF8

På næste side kan I læse oversættelsen af teksten, og den kan godt virke lidt skør. Sådan er det ofte med den slags tekster. Der er også nogen dobbeltbundende pointer, der kan være svært at få med i oversættelsen. Og så alligevel Når han synger der er støv på din nål, så kan det være han mener nålen på en pladespiller. Kan være han synger om narkotika, som ham der har lavet videoen tror. Kan være noget andet, der er op til den der hører sangen. men referencen til Jesus er god nok, og Jesus siger faktisk at "jeg er vejen, sandheden og livet" Hvordan campingvognen så passer ind, det er spørgsmålet. Måske et billede på at Jesus er blevet lidt en hjemløs fordi ingen længere gider lytte til ham. Igen og igen lyder opfordringen dog "Kom ned på knæ og bed!"

Ooh we've got a live one, featherweight icon
Heroes let 'im down so he sleeps with the
Light on
And there's nothin' left to do but kneel down
And pray
Sail away with Caesar if you're a non believer
Everybody get high if you're a
Diamond geezer
It's the devil that needs ya so go out and play

Blame yourself it's easier
There's no need to trouble her you trouble her

Jesus in a camper van he said sorry to
Leave you but I've done all I can
I suppose even the son of God
Gets it hard sometimes
Especially when he goes round
Saying I am the way

And now it's four in the mornin' yes yes y'all in
No one can shoot but everybody's scoring
Trust me it's boring get down and pray

They told you not to meddle with the bass and the
treble
There's dust on your needle and you think that
You're a rebel

You're Evel Knievel so get down and pray
Blame yourself it's easier
There's no need to trouble her you trouble her

Jesus in a camper van he said sorry to
Leave you but I've done all I can
I suppose even the son of God
Gets it hard sometimes
Especially when he goes round
Saying I am the way

I am the way, I am the way, I am the way
I am, I am, I am, I am, I am, I am the way

Jesus in a camper van he said sorry to
Leave you but I've done all I can
I suppose even the son of God
Gets it hard sometimes

Jesus in a camper van he said sorry to
Leave you but I've done all I can
I suppose even the son of God
Gets it hard sometimes

Blame yourself it's easier
There's no need to trouble her
Blame yourself it's easier
There's no need to trouble her

Jesus in a camper van he says sorry to
Leave you but I've done all I can
I suppose even the son of God
Gets it hard sometimes
Jesus in a camper van he says sorry to
Leave you but I've done all I can
I suppose even the son of God
Gets it hard sometimes

Åh åh, vi har en levende, et fjærvægts-ikon (Bokser)
Heltene har svigtet ham, så han sover med lyset tændt
Der er ikke andet at gøre end at knæle og bede
Sejl væk med Cæsar, hvis du er en ikke-troende
Alle bliver høje hvis du er en fremragende gut.
Det er Djævelen der har brug for dig, så gå ud og leg!

Skyd skylden på dig selv, det er nemmere,
Der er ingen grund til at belemre hende, belemre hende

Jesus i en campingvogn, siger han er ked af at forlade
dig, men jeg har gjort alt hvad jeg kan.
Jeg tænker selv Guds søn, kan få det hårdt ind i
mellem.
Særligt når han går rundt og siger "Jeg er er vejen"

Og nu er klokken fire om morgen, og ja ja, I er alle
med. Ingen kan skyde, men alle scorer!
Tro mig, det er kedeligt. Kom ned på knæ og bed!

De sagde du ikke måtte pille ved bas og diskant.
Der er støv på din nål og du tror du er en rebel.

Du er Evel Knievel (motorcykel-stuntman) som kom
ned og bed!

Skyd skylden på dig selv, det er nemmere.
Der er ingen grund til at belemre hende, belemre
hende

Jesus i en campingvogn, siger han er ked af at forlade
dig, men jeg har gjort alt hvad jeg kan.
Jeg tænker selv Guds søn, kan få det hårdt ind i
mellem.
Særligt når han går rundt og siger "Jeg er er vejen"

jeg er vejen, jeg er vejen, jeg er vejen
jeg er, jeg er, jeg er (...) jeg er vejen

Jesus i en campingvogn, siger han er ked af at forlade
dig, men jeg har gjort alt hvad jeg kan.
Jeg tænker selv Guds søn, kan få det hårdt ind i
mellem.
Særligt når han går rundt og siger "Jeg er er vejen"

Osv